

Liturgie voor de afscheidsdienst van



## Baukje Grijpstra-Hoekstra

\* Dokkum, 13 mei 1934  
† Buitenpost, 17 september 2020

op maandag 21 september 2020 om 11.00 uur  
in het kerkgebouw van de christengemeente te Buitenpost



Woord van Welkom

Votum en groet

Lied: Joh. de Heer 456: Nader mijn God bij U 1, 3 en 5

Nader, mijn God, bij U,  
zij steeds mijn beê;  
zij 't levenspad soms ruw,  
gaat Gij maar mee,  
dan kent mijn ziele rust;  
mij van Uw trouw bewust,  
wacht ik aan blijder kust  
Uw sabbatsvree.

Wanneer voor mijn gezicht  
de ladder rijst,  
die naar U, Bron van licht  
mijn ziele wijst,  
'k zie dan in 't bangst gevaar  
Uw heil'ge eng'lenschaar,  
die U, Alzegenaar,  
al dienend prijst.

En wenkt Uw eng'lenstoet  
eens opwaarts mij.  
In 's hemels zonnegloed,  
verjongd en vrij,  
'k juich dan op hoger toon,  
bij 't naad'ren van Uw troon,  
'k ben eeuwig nu Uw zoon  
en U nabij!

Gebed

Kindermoment: Maak een vrolijk geluid voor de Heer

## Lied: Opwekking 642: De rivier

Al mijn zonden, al mijn zorgen,  
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij.  
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven  
en verfrist mij elke dag.  
't Is een stroom van uw genade,  
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven,  
ik leg alles voor u neer.  
Leid mij steeds weer naar het water,  
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Al mijn zonden, al mijn zorgen,  
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij.  
Vader, kom, ontmoet mij hier.

Want dit water brengt nieuw leven  
en verfrist mij elke dag.  
't Is een stroom van uw genade,  
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

(Refrein)

Kom ontvang een heel nieuw leven,  
kom en stap in de rivier.  
Jezus roept je, Hij verwacht je  
en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."

(Refrein)

Leid mij steeds weer naar het water;  
'k wil U daar ontmoeten, Heer.

## Lied: Opwekking 428: Genade zo oneindig groot

Genade, zo oneindig groot.  
Dat ik, die 't niet verdien  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd  
te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook - als ik mij tot Hem keer  
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon,  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond.

## Schriftlezing: Romeinen 8 : 14-18

*Ik ben er van overtuigt dat het lijden  
van deze tijd ~~niet~~ in geen verhouding  
staat tot de heerlijkheid die ons in de  
toekomst zal worden geopenbaard*

## Verkondiging

Lied: Opwekking 585: Er is een dag

Er is een dag,  
waar al wat leeft al lang op wacht,  
een dag van blijdschap,  
als heel de schepping wordt bevrijd.  
En op die dag,  
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,  
die rein en stralend  
opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal,  
wanneer de graven opengaan  
en doden opstaan,  
voor eeuwig levend door zijn kracht.  
Hun aardse tent  
wordt nu bekleed met heerlijkheid,  
de dood verzwolgen,  
overwonnen voor altijd.

Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven  
in zijn nabijheid, voor altijd.  
Amen, amen!

Dus kijk omhoog  
en zie wat nog verborgen is,  
maar wat beloofd is,  
dat blijft in alle eeuwigheid.  
En als je lijdt,  
weet dat het maar voor even is.  
Als Jezus terugkomt,  
deel je in zijn heerlijkheid

Spoedig zullen wij Hem zien  
en voor altijd op Hem lijken  
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!  
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,  
want wij zullen met Hem leven  
in zijn nabijheid, voor altijd.  
Amen, amen!

## Gebed

Lied: Lichtstad met uw Paarlen Poorten 1, 2 en 4

Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond're stad zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deze aarde,  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit  
en de stroom van levend water  
door de gouden Godsstad vloeit. Refrein

Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem  
in de stad met paarlen poorten  
in het nieuw Jeruzalem. Refrein

## Zegen

Mijn wens is dat jullie de weg naar God vinden en dat we elkaar terug zien

