

## **Liturgie**

voor de samenkomst voorafgaande aan de  
begrafenis van

# **Hinke Keizer - Merkus**

\* 20-03-1934

†13-07-2020

op zaterdag 18 juli 2020 om 10.30 uur

in de Fonteinkerk

te Buitenpost

Voorganger: ds. Geert Bruinsma  
Organist: Roelof van Luit

## **Begroeting en bemoediging**

### **Zingen: Psalm 84 : 1, 2**

1. Hoe lieflijk is uw huis o Heer!  
O God, U weet hoe ik begeer  
bij U te wonen in uw hoven.  
U weet hoe heimwee mij bevangt,  
omdat geheel mijn hart verlangt  
U in uw heiligdom te loven.  
'k Ga jubelend God tegemoet  
die leeft en mij ook leven doet.

2. Zelfs vindt de mus een huis, O Heer,  
De zwaluw legt haar jongen neer  
bij uw altaren in uw woning.  
Laat mij bij U zo thuis zijn, Heer.  
Want daar is vrede; ik begeer  
bij U te zijn, mijn God en Koning!  
Welzalig wie daar wonen mag,  
Hij zingt zijn lof van dag tot dag.

### **Gebed**

### **Luisterlied: De Rivier**

## **In Memoriam**

### **Zingen: Kom maar mijn kind, hier mag je schuilen**

(Uit: Weerklank Lied 507 – Melodie: Psalm 140)

1. Kom maar, mijn kind, hier mag je schuilen  
en zeggen al wat je bezeert.  
Bij mij is plaats om uit te huilen,  
Ik droog straks al je tranen weer.

2. Kom maar, mijn kind, hier is mijn liefde.  
Al doet het leven telkens pijn,  
vergeef, vergeet maar wat je griede,  
mijn zachte troost zal bij je zijn.

3. Kom aan mijn hart, Ik zal verwarmen  
wat in jouw dagen is verkild.  
Vlucht, bang en moe, maar in mijn armen,  
Ik ben het, die jouw onrust stilt.

4. Hier zijn mijn handen, kind, zij vouwen  
zich om jouw beide handen heen.  
Bid maar om moed en om vertrouwen  
en weet: ik laat jou nooit alleen.

5. Kom ook, wanneer je niets kunt vragen,  
voor elke verd're stap te moe.  
Ik zal je door het donker dragen.  
Kom maar, mijn kind, kom naar mij toe.

### **Lezen uit de Bijbel: Openbaring 22 : 1 – 5 NBV**

#### **Openbaringen 22 : 1 - 5**

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

#### **Overdenking**

*Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.*

### **Zingen: Er is een land van louter Licht LvdK Lied 290**

1. Er is een land van louter licht  
waar heil'gen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
in duisternis of pijn.

2. Daar is het altijd lentetijd,

in bloei staat elke plant.  
Alleen de smalle doodszeë scheidt  
ons van dat zalig land.

3. Men ziet het veld aan de overkant  
In groene luister staan,  
als Israël 't beloofde land  
zag over de Jordaan.

4. Maar ach de stervelingen staan  
hier huiverend terzij,  
en durven niet op weg te gaan,  
het duister niet voorbij.

5. Hing niet het wolkendek zo zwart  
van twijfel om ons heen,  
wij zouden 't land zien van ons hart,  
dat 't hemels licht bescheen.

6. God, laat ons staan als Mozes hier  
hoog in uw zonneschijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier  
zal scheiding voor ons zijn.

## **Gebed**

### **Zingen tijdens het uitdragen: Gkv 2006**

1. U zij de glorie,  
opgestane Heer!  
U zij de victorie,  
nu en immermeer.  
Uit een blinkend stromen  
daald' een engel af,  
heeft de steen genomen  
van 't verwonnen graf.  
U zij de glorie,  
opgestane Heer!  
U zij de victorie,  
nu en immermeer.

2. Zie Hem verschijnen  
Jezus onze Heer!  
Hij brengt al de zijnen  
in zijn armen weer.  
Weest dan volk des Heren,  
blijd' en welgezind,  
en zegt telken kere:  
'Christus overwint!'  
U zij de glorie,  
opgestane Heer!  
U zij de victorie,  
nu en immermeer.

3. Zou ik nog vrezen,  
nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen,  
die mij vrede geeft?  
In zijn godd'lijk wezen  
Is mijn glorie groot,  
Niets heb ik te vrezen  
In leven en in dood.  
U zij de glorie,  
opgestane Heer!  
U zij de victorie,  
nu en immermeer.

**Bij het graf:**

**Zingen: Geloofsbelijdenis** (Tekst ds. A.F. Troost)  
(melodie LvdK 460 - Loof de Koning heel mijn wezen)

1. Ik geloof dat God mijn Vader,  
bron van al het goede is,  
die van hemel en van aarde  
schepper, herder, hoeder is:  
Hij zal weiden, medelijden,  
teder als een moeder is.

2. Ik geloof dat Jezus Heer is,  
die zachtmoedig binnenrijdt  
aan wie alle dank en eer is:  
zaad, tot ondergang bereid -  
opgestaan en opgevaren  
keert Hij weer in heerlijkheid.

3. Ik geloof: de Geest, de Trooster,  
en één kerk, de ware bruid,  
de vergeving van de zonden,  
- paaslicht dat ons graf ontsluit,  
eeuwig samen zing ik: Amen,  
roep ik, God uw glorie uit!

**Bidden: Us Heit**

**Bij het dalen van de kist uitspreken:**

Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Amen.

*(1 Korinthe 15)*